

Kampioen in coronatijd. Hoe is dat?

Iedereen was blij verrast toen we de eerste wedstrijd met 4-2 in de tas uit Nieuwerkerk meenamen. We hadden geen hoge verwachtingen op die eerste competitiedag in september. De voorjaarscompetitie was vanwege corona afgelast. De najaarscompetitie van vorig jaar, het debuut van Jasmijn, Merlijn, Tijn en Sofia in de Groen-competitie, viel niet mee. De stap van Oranje naar Groen was groter dan verwacht. Een paar individuele overwinningen, maar als team geen wedstrijd gewonnen.



In de tweede wedstrijd bleek Plaswijck een gelijkwaardige tegenstander: drie sets waren bij alle wedstrijden nodig om een winnaar aan te wijzen. Gelukkig wonnen onze helden er vier. En toen bij het altijd lastige Benthuizen met hulp van onze supersub Joost de buit gepakt werd, begonnen we er in te geloven, de ouders voorop.

Net zo snel als het aantal coronabesmettingen steeg, groeide een sfeer van onoverwinnelijkheid bij de kids. En dat resulteerde in drie 6-0 overwinningen. Helaas begon corona zich steeds meer op te dringen. Niet alle ouders mochten bij de laatste thuis- en uitwedstrijden aanwezig zijn. We zouden de competitie toch wel uit kunnen spelen?

Dekker Rokkeveen was de laatste tegenstander en in theorie de enige die ons nog kon achterhalen, als ze al hun inhaalwedstrijden dik zouden winnen. Een gelijkspelletje was genoeg en daar zouden we zeker geen genoeg mee nemen. Zonder de vacht te willen verkopen voordat de beer geschoten is, werden T-shirts ingekocht voor de laatste wedstrijddag.



En toen was er die persconferentie... Niet alleen de wedstrijden voor volwassenen, maar ook de jeugdwedstrijden mochten niet meer doorgaan. 'Nee, tis de finale!', gilde Jasmijn. 'Ze halen ons nooit meer in', zei Sofia. En dat vatte het wel een beetje samen. Teleurstelling alom. Later besloot de bond dat de wedstrijden niet meer ingehaald werden en dat de eindstand daarmee bepaald is. Toch kampioen, maar dat voelt uiteraard heel anders dan een kampioenschap binnenhalen op de baan...

Bij de training kregen de vijf kampioenen de TOEG-shirts en een chocoladeletter K van kampioenen. Geen knalfeest, zoals we hadden gehoopt, maar het maakte een hoop van de teleurstelling goed!

En wie gaan er nu als kampioenen door het leven?

Tijn den Dulk

Tijn heeft een ongelooflijke prestatie geleverd door al zijn partijen te winnen! Eenmaal op stoom haalt hij met een vernietigende forehand uit. Helaas wacht hij daar soms even mee. Wil hij de eerste set spannend maken? Is hij nog niet uitgeslagen? Zit hij met zijn gedachten al bij de overwinning? Of zit zijn haar gewoon in de weg? De geleerden zijn er nog niet uit.

Merlijn Moetwil

Leek Merlijn op de tennisbaan in gedachten soms ook bezig met andere zaken dan tennis, op het laatst stond er geen maat meer op. Zijn vader vindt meedoen belangrijker dan winnen. Merlijn haalt liever goede uitslagen binnen! Maar liefst negen potten gewonnen en Merlijn ging elke week beter spelen. Moest je al tig keer slaan om een punt tegen Merlijn te maken, in de laatste wedstrijden kreeg je ze net zo hard weer terug!

Jasmijn Hares

Over groei gesproken. Jasmijn had het vorig jaar erg moeilijk, maar bleef altijd positief na een nederlaag en zag elke wedstrijd als een kans om weer beter te worden. Nou, dat is gelukt! Na de dubbels ging ze ook enkels winnen en werden mindere ballen van de tegenstander keihard afgestraft. En kan ze nog verder groeien? Jazeker, bijvoorbeeld door niet te vergeten dat de trambaan niet mee doet in de enkel!

Joost Baggerman

De ideale supersub. Nog nooit competitie gespeeld, maar meteen een mooi debuut gemaakt. Drie keer was Joost onze redder in nood en net zo vaak heeft hij een goede prestatie neergezet. En uit alles bleek dat met heel veel plezier te gaan. Grootste uitdaging voor Joost is nu om zijn ouders zo ver te krijgen de zondagochtend op te offeren voor de voorjaarscompetitie.

Sofia Laarhuis

Gaat als aanvoerder voorop in de strijd. Kan intens genieten van een mooie bal die ze slaat. Na een mooi punt draait ze met haar racket en maakt ze een gek dansje. En soms geniet ze nog na bij het volgende punt... Toch hebben haar resultaten daar niet onder geleden. Op een heel spannende wedstrijd na heeft ze alles gewonnen.

